

Zeg mensenkind, waar kom jij vandaan?
Wie bracht het licht op jouw gezicht?
Wie geeft jou zin om je vleugels uit te slaan?
Zeg mensenkind, waar kom jij vandaan?

Ik was een zaadje wonderlijk en klein.
maar door de regen en de zonnescijn
door een geheim dat ik niet ken
mag ik er zijn en ben ik wie ik ben
en ben ik wie ik ben.

